

## A FRESH NEW START

### Background

**N**ebuchadnezzar, the Babylonian emperor, sent one of his most powerful generals, Nevuzaradan, to conquer Yerushalayim. Nevuzaradan entered the *Bais HaMikdash* and saw blood bubbling on the floor. He asked what it was. He was told that the prophet Zechariah had been murdered there for exhorting the Jews to do *teshuvah*.

Nevuzaradan said, "I will appease his blood." He sent for the Sanhedrin and had them slaughtered. But the blood didn't stop. Then he sent for the small Sanhedrin and killed them. Still the blood didn't stop. He killed group after group of innocent Jews, until he had massacred over 940,000 souls. Even so, the blood didn't stop bubbling.

Nevuzaradan cried out, "Zechariah, I have killed the best of them. Do you want me to kill all of them?" With that, the blood stopped.

He was stunned and said to himself, "It took so much to appease the death of just one man. I have killed so many. What will my judgment be?" He ran away, converted, and became a *ger tzedek*. His descendants were the great Torah teachers, Shemaya and Avtalyon.

Later on, the grandchildren of Nebuchadnezzar wanted to become Jewish. The *molochim* wouldn't allow it, saying, "He destroyed the *Bais Ha Mikdash*. How can his grandchildren be accepted?"

### Questions

**N**evuzaradan, who actually led the troops that destroyed the *Bais HaMikdash*, was allowed to convert. Surely, Nebuchadnezzar's grandchildren should be allowed. After all, they weren't involved in the destruction, and even their grandfather wasn't the one to actually do it. Why were they denied admission into the Jewish Nation?

### תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צו/ב

חזא דמיה דזכריה דהוה קא רתח אמר להו מאי האי אמרו ליה דם זבחים הוא דאישתפין אמר להו אייתי ואנסי אי מדמו כסי ולא אידמו אמר להו גלו לי ואי לא סריקנא לכו לבשרייכו במסריקא דפרזלא אמרו ליה האי כהן ונביא הוא דאינבי להו לישראל בחורבנא דירושלם וקטלוהו

אמר להו אנא מפייסנא ליה אייתי רבנן קטיל עילויה ולא נח אייתי דרדקי דבי רב קטיל עילויה ולא נח אייתי פרחי כהונה קטיל עילויה ולא נח עד די קטל עילויה תשעין וארבעה ריבוא ולא נח

קרוב לגביה אמר זכריה זכריה טובים שבהן איבדתים ניחא לך דאיקטלינהו לכולהו מיד נח הרהר תשובה בדעתיה אמר מה הם שלא איבדו אלא נפש אחת כך הווא גברא מה תיהוי עליה ערק שדר פורטיתא לביתיה ואיתגייר

תנו רבנן נעמן גר תושב היה נבוזראדן גר צדק היה מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים מבני בניו של סנחריב לימדו תורה ברבים ומאן נינהו שמעיה ואבטליון מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק

ואף מבני בניו של אותו רשע ביקש הקדוש ברוך הוא להכניסן תחת כנפי השכינה אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מי שהחריב את ביתך ושרף את היכלך תכניס תחת כנפי השכינה