

HAKARAS HA'TOV: THE BASIS OF RELATIONSHIPS

Background

We are being taught that the great *tanna*, Rebbe Shimon Ben Gamliel, prided himself on the way that he performed the *mitzvah* of *kibud av*. Clearly, it was something that he spent much time and energy on, and he felt that he had reached a very high level of treating his parents with respect. Yet he also felt that his *kibud av* was overshadowed by the way that Aysav treated his parents.

Questions

Aysav was a *rasha*. He violated major precepts of the Torah. He even denied the World to Come and Mesiach and is ranked as an *apikores*. Since he didn't believe in *Olam Habbah*, then what difference did it make to him whether he did any *mitzvos*? In his mind, there was no reward or punishment, so what could possibly motivate Aysav to be so meticulous in *kibud av*? And to the extent that Rebbe Shimon Ben Gamliel himself was humbled by the way that Aysav did the *mitzvah*!

מדרש רבה דברים פרשה א פסקה טו

אמר רשב"ג לא כיבד בריה את אבותיו כמו אני את אבותי ומצאתי שכיבד עשו לאביו יותר ממני כיצד אמר רשב"ג הייתי משמש את אבי בכלים צואים וכשהייתי הולך לשוק הייתי משליך אותן הכלים ולובש כלים נאים ויוצא בהן אבל עשו לא היה עושה כן אלא אותן כלים שהיה לובש ומשמש בהן את אביו הן מעולים תדע לך בשעה שיצא לצוד ולהביא לאביו שבירך אותו מה עשתה רבקה שהיתה אוהבת את יעקב בנה נתנה לו מטעמים ואמרה לו לך אצל אביך וטול הברכות עד שלא יטול אותן אחיך באותה שעה אמר לה יעקב אמי אין את יודעת שעשו אחי (בראשית כז) איש שעיר ואנכי איש חלק שלא ירגיש אבי שאיני עשו ואני מתבייש בפניו מנין שנאמר (שם) אולי ימושני אבי וגו' אמרה לו בני אביך עיניו כהות ואני מלבשת אותך אותן כלים נאים שאחיק לובש ומשמש בהן את אביך ואתה כנס אצלו והוא אווז בידך וסבור בך שאתה עשו ומברך אותך

Rabban Shimon Ben Gamliel said, "No creature respected his parents as I did, and I found that Aysav respected his father more than I." How is this? "When I would serve my father I would wear dirty clothing (as a sign of humility), and when I would go out, I would put on my fine garments. But Aysav wouldn't do that. Rather, when he would serve his father, he would put on his best garments."